

The error of 'the courts of heaven'. Oriental court. 1 of 6

De dwaling van 'de rechtbank van de hemel'. Oosterse rechtbank (hof). 1 van 6

Hallo allemaal,

Ze zeggen dat federale agenten die worden opgeleid om vals geld te herkennen, eerst elk aspect van echt geld bestuderen. Als ze het echte geld heel goed kennen, kunnen ze het namaakgeld gemakkelijk herkennen.

Zo benader ik deze studie over de 'rechtbank van de hemel' leer. In de eerste helft zal ik me voornamelijk richten op het ware, zodat je tegen de tijd dat ik de elementen van de 'hemelse rechtbank'-leer ga beschrijven, jij in je geest en verstand al weet dat het vals is.

Wat zijn de basiselementen van de 'rechtbank van de hemel' leer?

De 'hemelse rechtbank' schildert het gebed af als werkend binnen een modern strafrechtstelsel van het Westen/Europa. Het uitgangspunt is dat de Vader de rechter is, Jezus onze advocaat, Satan de aanklager en dat wij onze zaken voor de 'hemelse rechtbank' moeten brengen voor een juist oordeel. Het is een op formules gebaseerd gebedsstelsel voor het uiteenzetten van een rechtszaak, zoals bij een huidige strafrechtbank.

Men beweert dat satan toegang heeft tot de Vader, voor wie elke zaak wordt gehoord. Verder zegt men dat sommige gestorven gelovigen optreden als een hemelse raad. (Meer hierover later in de serie)

Gerelateerde boekonderwerpen van de grondlegger van de 'rechtbank van de hemel' spreken elke angst of verlangen aan die iemand kan hebben. Ze omvatten: 'opereren in de rechtbank van de hemel', 'fundamenten voor het verbreken van generatievloeken', 'gebeden en verklaringen die de rechtbank van de hemel openen', 'hemelse getuigen; samenwerken met de raad van de hemel voor persoonlijke doorbraak', 'goddelijke dwangbevelen uitvaardigen', 'genezing ontvangen van de rechtbank van de hemel', 'lotsbestemmingen ontsluiten van de rechtbank van de hemel', 'de beursvloeren van de hemel (rijkdom ontsluiten)', enzovoort.

Begrijp dit over de genade van onze Vader en onze Heer.

De Vader en onze Heer zullen doen wat gedaan kan worden om onschuldige en goedbedoelende gelovigen te helpen die wanhopig op zoek zijn naar antwoorden, maar in deze dwaling verstrikt zijn geraakt. Een verhoord gebed door een formule als deze is geen goedkeuring van de leer, het is in plaats daarvan een weerspiegeling van de genade van de Vader die een van Zijn kinderen helpt in een tijd van nood.

Op dezelfde manier kan een pastor die een geheime affaire heeft voor iemand bidden en diegene wordt genezen. De Heer geneest omwille van die persoon, niet vanwege, noch als goedkeuring van de pastor.

De Bijbel is een oosters boek. De Vader is een oosterse koning. Jezus is oosters.

Dit is de sleutel tot het begrijpen van het eerste gebruik van 'rechtbank' of 'hof' in de Bijbel.

Het Verre Oosten en Midden-Oosten zijn het Oosten - het Orient. De hoven van koningen zijn oosterse hoven, niet een op democratie gebaseerd rechtssysteem uit de 21e eeuw. Voor classificatie in studie: Europa en Amerika zijn 'occidentaal', terwijl Israël en het Midden-Oosten 'oosters' zijn.

"Ga zijn poorten binnen met dankzegging en zijn voorhoven met lofprijzing, wees Hem dankbaar en zegen Zijn naam. Want de Heer is goed. Zijn barmhartigheid is eeuwig, en zijn waarheid houdt stand tot in alle geslachten." Psalm 100:4-5

Een oosterse hof zoals hierboven in Psalm 100 wordt genoemd, verwijst naar het gebied rond de troon van een koning. Je komt door de poorten en gaat de voorhoven van de troon binnen. Het woord 'voorhof' in het Hebreeuws betekent 'omheining', verwijzend naar het gebied rond een troon of paleis. In het OT worden binnenhoven en buitenhoven genoemd. Het betekent niet een modern rechtbankstelsel, maar het gebied rond een troon.

Oosterse gebruiken: Van Abraham tot de evangeliën en daarna

Deze omvatten het buigen ter hoogte van het middel of het knielen op de grond uit respect voor iemand met gezag. In het westen schudden we handen. In het oosten buigen ze in, ieder geval ter hoogte van hun middel. In Genesis 18:2 boog Abraham voor de Heer toen Hij en 2 engelen materialiseerden zodat de Heer Abraham kon laten bemiddelen voor zijn neef Lot en de mensen van Sodom. De 2 engelen gingen later in hoofdstuk 19 verder om Lot en zijn familie te redden.

In Mattheüs 2:11 vielen de wijzen in aanbidding neer voor baby Jezus. In Handelingen 10:25 viel de Romein Cornelius 'aan zijn voeten neer' voor Petrus en 'aanbad hem'. Inderdaad, Filippenzen 2:10 zegt dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Dit is allemaal oosters.

Kijk eens naar de oosterse manier om een koning te vervoeren.

Velen van ons hebben films, boeken, kunst of historische afbeeldingen uit China, Japan, India enzovoort gezien waar keizers en belangrijke functionarissen op een stoelplateau zitten. Meestal heeft het stoelplateau gordijnen of een sluier en wordt het op palen gedragen op de schouders van de bedienden.

Dit is precies hoe de Ark van het Verbond door de priesters werd gedragen, zoals God had bevolen. We kunnen dit zien in I Kronieken 15, waar door de ringen aan de zijkanten van de ark palen werden geplaatst, waarna Leviëten de ark optilden en op hun schouders droegen.

Ik noemde deze passage

Omdat het verklaart waarom Uzza stierf toen hij de ossenkar vasthield, in II Samuël 6:6-8. David had de Ark onjuist en onwetend op een ossenkar gebracht. Nadat Uzza gestorven was, deed David zijn huiswerk en vond God's instructies. Vervolgens liet hij de Leviëten de Ark op de juiste manier dragen. Door de ringen aan de zijkanten van de Ark werden houten palen geplaatst en Leviëten gebruikten deze palen om de Ark op hun schouders te dragen. Zie Exodus 25:12-15, 27. Exodus 27:6-8.

De manier waarop Israël de Ark van het Verbond vervoerde is een type van het hemelse. Ezechiël ervoer in Ezechiël 1 hoe de Vader op Zijn troon naar hem toe vloog. Hij beschrijft hoe de brandende cherubijnen het troonplateau op hun schouders droegen en Hem meenamen waarheen Hij maar wilde. (Ezechiël 1:15-28)

Degenen die directe toegang hebben tot een oosterse hof (troon) zijn onder andere de familie en kinderen van de koning, vrienden, oudsten of adviseurs en geestelijke leiders.

Als je het boek Daniël hebt gelezen, dan begrijp je dat Daniël zo'n positie had aan het hof van Nebukadnessar. We zien Esther en haar man de koning, en Jozef (en zijn broers) in het koninklijke hof van Farao. In Israël en Juda zien we de profeet Samuël bij koning Saul. We zien Jesaja als dienaar van koning Hizkia en Jeremia als dienaar van koning Zedekia, enzovoort. Profeet, priester en koning regeerden en adviseerden Israël door de geschiedenis heen.

Ja, de Bijbel is een oosters boek en de troon van de Vader maakt deel uit van een oosters hof.

We zijn familie, dus we hebben toegang, en niemand mag ons beschuldigen voor onze Vader de Koning. Een koninklijk (oosters en westers) hof is een verlengstuk van het huishouden van een koning. Degenen die toegelaten en verwelkomd worden bij de koning zijn onder andere de familie van de koning en de adel, maar ook geestelijke leiders. Het omvat ook bedienden die niet koninklijk zijn.

Volgende week gaan we verder met de kinderen van oosterse koningen.

Tot dan, zegen,

John Fenn-AK

<http://www.cwowi.org> en e-mail me op cwowi@aol.com

The error of the 'courts of heaven,' Royalty/access 2 of 6

De dwaling van de 'hemelse rechtbank', Koninklijke familie/toegang 2 van 6

Hallo allemaal,

Vorige week eindigde ik met te vertellen hoe in een oosters hof de familie van de koning directe toegang heeft. Zij zijn de edelen en de enigen die een dergelijke gunst genieten. Ik zei ook dat de familie is vrijgesteld van beschuldiging en vervolging.

Denk hierbij aan de oude gewoonte om alle leden van een koninklijke familie te doden als er een gewelddadige omverwerping heeft plaatsgevonden. De hele familie, van koning tot jongste kind, wordt als gelijke beschouwd, dus werden ze allemaal gedood. In II Samuël 4:4 wordt dit beschreven toen de familie van Saul vluchtte voor de nieuwe koning David uit angst om gedood te worden. De verzorgster van Mefiboset viel toen ze met hem meeliep, waardoor hij kreupel werd. In plaats daarvan bewees David hem een grote gunst. De koning en zijn kinderen worden als één beschouwd. (II Samuël 9:6-11)

Daarom....Het hof van de Vader in Openbaring 4

Als Johannes in de hemel is, ziet hij de Vader op zijn troon, omringd door 24 oudsten en aanwezige cherubijnen. In hoofdstuk 5 ziet hij de Heer, eens gedood maar nu voor eeuwig levend. Dit is een oosters, koninklijk hof. Mensen staan rond de troon en verheugen zich dat Jezus ons.... heeft gemaakt.

"(Jezus)...heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor God, zijn Vader..." Openbaring 1:6

"En heeft ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters..." Openbaring 5:10

"De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God (Vader) zijn." Romeinen 8:16

"En indien kinderen, dan erfgenamen, erfgenamen van God (Vader) en mede-erfgenamen met Christus." Romeinen 8:17

"(Vader) voorbestemd hebbende ons als kinderen tot Zichzelf aan te nemen door Jezus Christus." Ef 1:5

Dit is waarom we rond de troon van de Vader zijn; we zijn Zijn kinderen en hebben de 'banen' gekregen van priesters en koningen om met Hem te regeren. Met als resultaat...

"In Hem is al de volheid van de Godheid lichamelijk. **En u bent compleet in Hem**, die het hoofd is van alle overheden en machten." Kolossenzen 2:9-10

"Maar God (Vader), die rijk is aan barmhartigheid en grote liefde voor ons, heeft ons, ook toen wij dood waren in onze zonden, samen met Christus levend gemaakt (uit genade bent u gered), en heeft ons opgewekt en ons samen doen zitten in de hemelse gewesten in Christus. Opdat Hij (Vader) in de komende eeuwen de rijkdom van zijn goedertierenheid jegens ons in Christus Jezus zou blijven openbaren." Efeziërs 2:4-7

Door het werk van Jezus Christus maken we nu deel uit van het koninklijk hof. We zijn Zijn koninklijke kinderen. We zijn priesters. Wij zijn koningen. Wij zijn Zijn familie. We zijn compleet. We hebben directe en onbelemmerde toegang tot het hof van de Vader. We maken deel uit van het hof. We komen vrijmoedig naar de troon door alleen maar 'Vader' te zeggen, en we hebben direct Zijn aandacht.

Dat we Zijn kinderen zijn, koninklijke kinderen, dienaren van Zijn leven, betekent dat niemand ons kan beschuldigen. Het is al beslist. Het is al gebeurd. Toen Jezus de opgestane Mens werd, de Heer van alle geschapen dingen, heeft dat werk ook de hemel gezuiverd van elke mogelijkheid voor Satan om ons te beschuldigen.

God de Vader heeft het afgehandeld. Het is te laat om ons te beschuldigen, want we zijn wedergeboren, verzegeld door Zijn Heilige Geest, en ons burgerschap en onze familie zijn de hemel. We zijn nu gewassen*, nu geheiligd (apart gezet voor God), nu gerechtvaardigd in de naam van Jezus en door de Geest van God de Vader.*I Korintiërs 6:11 .

Gerechtvaardigd betekent niet dat de staat van dienst is uitgewist.

Nee, dat is vrijgesproken. Veel christenen hebben het idee dat we zijn vrijgesproken, maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Er staat dat we gerechtvaardigd zijn.

Gerechtvaardigd* betekent niet dat het proces-verbaal is uitgewist, het betekent dat er nooit een proces-verbaal tegen je is geweest. De Koning staat nu voor je in en heeft het zo verklaard. Het betekent dat er geen beschuldiging kan worden ingebracht omdat God geen aantekening heeft van

wat voor onrecht dan ook. Daarom zegt Jezus in Openbaring 3:5 dat Hij ons zal belijden voor de Vader en Zijn engelen. Niet vrijgesproken, maar gerechtvaardigd, de Heer bevestigt voor de vader dat het zo is. *Gerechtvaardigd:Romeinen 3:24, 28; 5:1, 9; 8:30. Galaten 3:24

Alle dingen zijn nieuw en al die nieuwe dingen zijn van God*.Er is geen oud. Er is alleen het nieuwe in Christus. Jezus nam het bewijsstuk van verordeningen dat tegen ons was en nagelde het aan Zijn kruis**, en al die dingen stierven daar met Hem aan het kruis. Alleen het opstandingsleven bestaat. Jezus' dood voerde Zijn laatste wil uit en Hij stond op uit de dood om de Uitvoerder van Zijn eigen testament te worden.* II Korintiërs 5:17; **Kolossenzen 2:13-15, (Hebreeën 9:16-24 - Uitvoerder/testament)

Omdat we door de Vader gerechtvaardigd zijn, kan geen enkel wezen ons beschuldigen.

Romeinen 8:31-34: "Wat zeggen wij op deze dingen? Als God (Vader) voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?Hij, die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, hoe zal Hij ons dan niet samen met de Zoon alle dingen geven?**Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? Het is God (Vader) die ons gerechtvaardigd heeft. Wie is het die ons veroordeelt?Het is Christus die (voor ons) stierf** en opstond, die zelfs nu aan de rechterhand van God is en leeft om voor ons te bemiddelen."

"Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?"

"Wie zal de uitverkorenen van God (Vader) beschuldigen?"

"Het is God (Vader) die ons rechtvaardigt."

"Wie is het die ons veroordeelt? Het is Christus die stierf en herrees...".

Het verwisselen van een vroegere oosterse hof van de koning naar een modern rechtssysteem van strafrechtbanken, is een ernstige fout. Het negeert niet alleen alles wat Jezus voor ons heeft gedaan, maar ontkent het ook.

Vernieuw je denken naar de werkelijkheid van het Nieuwe Testament. De voorhoven van de hemel, waar de Koning woont en Zijn koninklijke kinderen zitten, is een plaats waar Zijn kinderen barmhartigheid en genade kunnen vinden om hulp te ontvangen in tijden van nood. Hebreeën 4:14

De 'rechtbank van de hemel'-leer heeft de troon van onze Vader veranderd van een plaats van veiligheid als ons thuis, in een plaats van onzekerheid, verwarring en angst.

Klinkt enig aspect van de leer van de hemelse rechtbank als Jezus in de evangeliën?

Zien we deze leer terug in de laatste 2000 jaar van het christendom?Nee tegen beide.

De schrijvers van het Nieuwe Testament schreven over ons burgerschap in de hemel, wat Jezus voor ons heeft gedaan, over onze autoriteit en onze positie voor God. Er is geen onderwijs over hoe je je zaak moet bepleiten in de hemelse rechtbank. We zijn al gerechtvaardigd door onze Vader.

Satan is ontwapend en daar gaan we volgende week mee verder. Tot dan, zegen,

John Fenn/AK

<http://www.cwowi.org> en e-mail me op cwowi@aol.com

**The courts of heaven error, Satan access to heaven?, 3 of 6
De hemelse rechtbank dwaling, Satan toegang tot de hemel?, 3 van 6**

Hallo allemaal,

We hebben vastgesteld dat wij DE familie van de Koning zijn en directe toegang tot de troon hebben.

Voordat ik verder ga, wil ik de lezer eraan herinneren dat de term 'rechtbanken' van de hemel' of 'rechtbank' van de hemel' nooit in de Bijbel wordt gebruikt. De term is een uitvinding van de mens die het hart en de emoties van iemands gebed wegneemt, in ruil voor een mechanisch juridisch proces

waarbij alles op de juiste manier gedaan moet zijn, anders worden gebeden niet verhoord en heeft de duivel een open deur in je leven.

Als kinderen van de Koning hebben we echter de opdracht gekregen om het koninkrijk te besturen als priesters en koningen. Positioneel zitten we in de hemelse gewesten met onze Heer en Vader. In deze hoedanigheden zegt het NT dat we in het volgende tijdperk 'met Hem 1000 jaar zullen regeren'. (I Korintiërs 6:2-3; II Timotheüs 2:12; Openbaring 5:10, 20:4, 6; 22:5)

Jezus heeft de hemel vrijgemaakt van Satans invloed

Kijk eens naar Efeziërs 1:19-20, waarin gesproken wordt over het handelen van de Vader ten opzichte van Jezus en ons: "En naar de buitengewone grootheid van Zijn (Vaders) macht, gericht op ons die geloven, naar de werking van die macht die Hij in Christus gewerkt heeft, toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt en Hem aan zijn rechterhand heeft gezet in de hemelse gewesten."

Heb je dat begrepen? Dezelfde kracht die de Vader gebruikte om Jezus uit de dood op te wekken is DE kracht die nu werkt in jouw leven, mijn leven, in het leven van elke gelovige. Die kracht die vrijkwam bij de opstanding stroomt onverminderd en onveranderd naar iedereen die voor Christus kiest. Het is die kracht die ervoor zorgde dat jouw geest werd herschapen. Het is die opstandingskracht die vandaag in jouw leven werkt.

Het is allemaal in dezelfde flow, dezelfde kracht, die niets verloren heeft sinds die zondagmorgen lang geleden.

Verzen 21-23 gaan verder:v20...

"Aan Zijn (Vaders) rechterhand in de hemelse gewesten, (v21) ver verheven boven alle heerschappij en gezag, macht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomst, (v22) en heeft alles onder Zijn voeten gelegd en Hem gegeven tot hoofd over de gemeente, die Zijn eigen lichaam is, de volheid van Hem die alles in alle opzichten vervult."

Merk op dat Jezus boven alles staat en wij in Hem. Dezelfde kracht die in Hem werkt en Hem uit de dood deed opstaan, is de kracht die in ons werkt, elke dag van ons leven. Wij zijn werkelijk één met Hem en Hij één met ons. Hij is het Hoofd, wij zijn het lichaam.

Dat Hij boven alle macht en heerschappij, heersers en gezag is geplaatst, bevestigt het feit dat Satan geen toegang meer heeft tot de hemel.

Satan kan de hemel niet binnengaan: Nieuw Testamentische realiteiten

Een van de belangrijkste leerstellingen van 'de rechtbank van de hemel' is dat Satan rechtstreeks toegang heeft tot de hemel.

Eén van de gebruikte verzen is Lucas 10:17-20, waar Jezus zei: "Ik zag Satan als een bliksemschicht vallen.

Als je het uit de context zou halen, zou je kunnen denken dat Jezus zegt dat Hij op dat moment Satan uit de hemel zag vallen. Maar dat zou in tegenspraak zijn met het feit dat Satan al gevallen was, hij was in de hof van Eden om Adam en Eva te verleiden. Het zou in tegenspraak zijn met het feit dat Satan Jezus in de woestijn had verleid, voor het begin van Zijn bediening.

Dus het idee dat Satan op dat moment viel, moet worden verworpen.

De context vertelt het verhaal. De discipelen kwamen helemaal opgewonden terug, als kleine kinderen door het dolle heen, dat zelfs demonen aan hen onderworpen zijn door het gebruik van Zijn naam. Jezus kalmeert hen en zegt tegen hen: "Ik zag Satan uit de hemel vallen... Verheug je dus niet dat je gezag hebt over demonen, maar dat je naam in de hemel geschreven staat."

Met andere woorden - Kalmeer jongens, concentreer je hier niet op, ik was ooggetuige van zijn val, dus focus je op de hemel en niet op de autoriteit die ik je net gaf.

Satan niet toegestaan in de hemel? Maar hij wordt de aanklager van onze broeders genoemd.

Correct. Maar context is alles. Kijk naar dit informatieve gedeelte in Openbaring 12:9-11: "...Satan en zijn engelen zijn met hem uit de hemel geworpen en ter aarde geworpen... de aanklager van onze broeders is ter aarde geworpen, die hen dag en nacht voor God heeft aangeklaagd."

Hij werd uit de hemel naar de aarde geworpen, dus zijn beschuldigingen tegen ons zijn hier op aarde, niet in de hemel, voor onze Vader. Zijn beschuldigingen komen individueel tot ons, rechtstreeks tot ons, hij beschuldigt ons. Hij kan ons niet langer beschuldigen voor God, onze Vader, dus beschuldigt hij ons hier, op aarde, 1 op 1, waarbij hij ons rechtstreeks veroordeelt.

Zijn beschuldigingen zijn niet langer voor God, Jezus heeft de deur daarvoor gesloten, want het is de Vader die ons door Jezus Christus heeft gerechtvaardigd en we zijn samen met Christus in de hemelse gewesten gezeten.

Satan beschuldigt jou niet voor de Vader.

Hij beschuldigt je rechtstreeks in je gezicht. In je oren. In je verbeelding. Tot in je gedachten. Petrus schreef in I Petrus 5:8:

"Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden."

Petrus schreef niet dat Satan in de hemel rondloopt, maar hier op aarde.

Spiritualiseert iemands eigen zonde

Een belangrijk punt van de 'rechtbank van de hemel' leer is dat de erfzonde van je familie Satan toegang geeft tot de hemel om jou voor God te beschuldigen. De 'vloek van de generaties' leer stelt iemand in staat om hun lang geleden overleden familielid de schuld te geven van hun huidige toestand.

Het vergeestelijkt zonde en omstandigheden in het leven, waarbij de schuld wordt afgeschoven op dode familieleden in plaats van iemand te forceren verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissingen die hij of zij heeft gemaakt. De 'rechtbank van de hemel' dwaling leert in essentie dat we voor de Vader en de duivel moeten verschijnen om onze zaak te bepleiten dat iets niet eerlijk is.

Volgende week meer over de dwaalleer van 'de vloek van de generaties' en wat de Bijbel echt zegt... tot dan, zegen,

John Fenn/wk/ak

<http://www.cwowi.org> en e-mail me op cwowi@aol.com

Courts of heaven (COH) error, Generational curse? 4 of 6 Rechtbank van de hemel, generatievloek? 4 van 6

Hallo allemaal,

Vorige week vertelde ik hoe Satan uit de hemel werd geworpen en naar de aarde werd gestuurd. Hij beschuldigt ons niet langer voor onze Vader in de hemel omdat hij niet langer in de hemel is. Hij heeft geen dubbele nationaliteit.

Nu hij op aarde is geworpen, wandelt Satan over de aarde 'op zoek naar wie hij kan verslinden'. Vanaf het verleiden van Adam en Eva, tot de verleidingen van Jezus, tot de onze, Satan is beperkt tot de aarde.

Alle beschuldigingen of verleidingen zijn afkomstig van demonen hier op aarde. Ik kan dit punt niet sterk genoeg benadrukken voor degenen die beïnvloed zijn door de dwaling van 'rechtbank van de hemel'. Hun hele leer berust op het idee dat Satan dezelfde toegang tot de Vader heeft als wij. Dat is een klap in het gezicht van wat Jezus deed. Je hoeft alleen maar het eerste hoofdstuk van Efeziërs te lezen om die dwaling te weerleggen.

Satan is niet langer in de hemel, hij is op aarde. Hij heeft geen dubbele nationaliteit.

De vloek van de generaties

Ik zei al dat deze leer de nadruk legt op de vloek van de generaties, die iemand in staat stelt om lang overleden familieleden de schuld te geven van hun huidige leven. Het vergeestelijkt de echte problemen van iemands gedachten, verbeelding en slechte keuzes, en hun inspanningen richten zich erop een geestelijke sleutel te vinden die hun leven zal gaan veranderen. Dit is lijnrecht in strijd met de Schrift die leert om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen en hard te werken om ons leven goddelijk in te richten.

Formules zoals de hemelse rechtbank lijken een eenvoudige oplossing te bieden voor complexe problemen, maar het is misleiding. De Efeziërs, die je je zult herinneren uit Handelingen 19, verbrandden hun occulte boeken op straat, en zij werden nooit aangesproken op hun verleden in de brief van Paulus aan hen. Hoofdstuk 4 was heel direct: Stop met zondigen, doe Christus aan, werk het uit, wandel met Hem en heb elkaar lief zoals Christus leerde.

Waar de 'vloek van de generaties' leer vandaan kwam; wat de Bijbel zegt.

In Exodus 20:5 heeft de Heer gesproken over het maken van geen afgoden, zeggende:

"Gij zult u voor hen niet neerbuigen en hen niet dienen. Want Ik, de Heer uw God, ben een jaloerse God, die de ongerechtigheden van de vadersen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten."

Dan zien we in Exodus 34:7 een privégesprek tussen Mozes en de Heer toen Mozes op de berg der verheerlijking was en van aangezicht tot aangezicht met Hem sprak (v5-6). Hier herhaalt de Heer 20:5, hoewel niet volledig, maar als samenvatting.

Deuteronomium 5:9 echter is aan de kinderen die in de woestijn werden geboren van hen die uit Egypte kwamen en stierven in de 40 jaar van omzwervingen. Hun kinderen staan op het punt om het Beloofde Land binnen te gaan, dus de Heer zegt het voluit:

"Je zult je niet voor hen neerbuigen en hen niet dienen. Want Ik, de Heer uw God, ben een jaloerse God, die de ongerechtigheden der vadersen bezoek aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten."

Merk op dat de Heer heel specifiek is.

Het gedenken van ongerechtigheden is voor de families van hen die Hem haten. Het is NIET voor de Israëlieten. Het is NIET voor hen die geloven en wandelen met de God van Israël.

Dit werd rond 1400 voor Christus tot Mozes en Israël gesproken. Tegen de tijd van Ezechiël in 591-573 voor Christus, was de natie gevangen genomen door en weggevoerd naar Babylon. Dit gebeurde omdat zij en hun vaders en de vaders van hun vaders van de Heer waren afgedwaald. Ze ondervonden de gevolgen van hun eigen zonden en de zonden van hun voorvadersen.

Houdt God de kinderen van zondaars verantwoordelijk voor de zonden van vorige generaties?

Ezechiël 18 beantwoordt dit met een nadrukkelijk NEE. De beroemdste regel uit dat hoofdstuk is: De ziel die zondigt zal sterven.

In Ezechiël 18:1-9 zegt de Heer dat een onrechtvaardige vader een rechtvaardige zoon niet zal laten lijden onder de zonden van zijn vader.

Ezechiël 18:19-22:

"De ziel die zondigt zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, noch zal de vader de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hem zijn, en de onrechtvaardigheid van de onrechtvaardige zal op hem zijn."

Dit vernietigt de hele leer van de vloek van de generaties. God bezoekt de ongerechtigheid van de vadersen niet op hun kinderen. Een rechtvaardig kind onder hen, dat kind zal niet verantwoordelijk zijn voor de zonden van vorige generaties.

MAAR... deze leer zegt dat de duivel degene is die de vloek brengt.

Als God een zoon niet schuldig acht voor de zonden van zijn vader, dan heeft de duivel geen recht om aan te vallen.

We leven in de tijd van het Nieuwe Testament. We hebben Christus zelf in ons. Onze geest is herschapen door de Heilige Geest. Als we dezelfde zonden begaan als onze voorouders, dan is dat onze schuld, niet die van hen. Iemand kan zijn opgevoed in een slecht functionerend gezin, maar als hij daarmee doorgaat is dat zijn eigen schuld.

Wat wel in de Bijbel staat is de erkenning van waarzeggende geesten. (Leviticus 19:31, 20:6) Dit zijn demonen die een gezin 'kennen'. Zij beïnvloeden een familie en hun invloed KAN meerdere generaties, de een na de ander beslaan, waardoor er jaren lange generaties van zonde ontstaan.

Zodra je je realiseert dat er geen 'vloek van de generaties' is om tegen te strijden, kun je op eigen benen staan met Christus in je, en stoppen met zondigen. Zodra iemand ophoudt anderen de schuld te geven omdat zijn eigen leven een puinhoop is, kan hij beginnen in heelheid met de Heer te wandelen. Het is een reis, een moeilijke reis, maar het kan en moet gedaan worden.

Volgende week vertel ik over mijn eigen 'verbreking van de vloek van de generaties' en het worstelen met geesten in de hemelse gewesten.

Tot dan, zegen,
John Fenn/ak

Courts of heaven error (COH), Access to heaven? 5 of 6, Wrestling Rechtbank van de hemel, Toegang tot de hemel? 5 van 6, Worstelen

Hallo allemaal,

Dit is een samenvatting van de leer van de Rechtbank van de Hemel:

1. Er is een modern westers strafrechtstelsel in de hemel.
2. Satan heeft toegang tot de hemelse rechtbank als aanklager, van waaruit hij ons beschuldigt.
3. Jouw huidige zonden en generatiezonden van overleden familieleden geven Satan het wettelijke recht om te vervolgen.
4. Er zijn geheime rollen die geopend moeten worden om de rechtbank te laten beginnen.
5. Deze rechtbanken zijn geheim en vereisen geheime kennis om te weten hoe je erin kunt functioneren.
6. Er is een wolk van getuigen, dode christenen in de hemel, die namens jou zullen spreken.
7. Als we functioneren in de Rechtbank van de Hemel, geven we Vader God de mogelijkheid om 'zijn vaderlijke passie te vervullen'.

Ik heb al laten zien dat het oosterse hof...

...waar de Bijbel over spreekt, niet hetzelfde rechtssysteem is dat Rechtbank van de Hemel onderwijst. Hoort een oosterse koning rechtszaken en doet hij uitspraken? Ja. Maar het is niet procedureel zoals een westers rechtssysteem? Nee.

Zoals ik heb laten zien, is het oordeel al namens ons geveld. "Wie kan Gods uitverkorenen iets ten laste leggen? Het is God die rechtvaardigt. Wie veroordeelt ons?" Romeinen 8:33.

Ik heb laten zien hoe Satan uit de hemel werd geworpen...

...die ons eens beschuldigde voor God. Maar nu is hij op aarde, loopt rond als een brullende leeuw, beschuldigt ons hier op aarde - ieder van ons heeft die beschuldigingen gehoord, en ze zijn hier, op deze aarde. Niet in de hemel.

Ik heb gedeeld hoe er geen generatievloek is waarvan we afstand moeten doen, die we moeten afwijzen, waarvan we berouw moeten hebben om vrij te zijn. De ziel die zondigt zal sterven. De ziel die in Jezus gelooft is wedergeboren. Individuele verantwoordelijkheid.

Er zijn stromingen in het geloof die God tot onze tegenstander maken.

Als we maar genoeg zouden bidden zal Hij opwekking sturen. Als ik maar genoeg vast, kan ik Hem overtuigen van mijn oprechtheid of van mijn dringende nood. Er is een andere stroom die op de duivel gericht is. Zij hebben het gevoel dat als ze niet alles perfect doen, de duivel een open deur in hun leven heeft. OF, hij heeft een open deur en zij moeten een manier vinden om die te sluiten.

Van wat ik in mijn leven en dat van anderen heb gezien, en wat in de Schrift is terug te vinden, is dat 99,9% van de bevrijdingen gebeurt wanneer iemand besluit om juist te leven; de demon vertrekt omdat er geen plaats meer voor hem is. Zodra iemand zich realiseert dat hij Christus in zich heeft EN de autoriteit om de naam van Jezus tegen de demonen te gebruiken, EN hij zeker is van zijn autoriteit en plaats in de hemelse gewesten in Christus, en als hij besloten heeft voor God te leven en niet te zondigen, dan is het voor de demonen game over.

Onze wil is sterker dan welke demon of God dan ook.

Christenen raken soms zo verstrikt in een mentaliteit van 'geestelijke oorlogvoering' dat ze vergeten dat onze wil sterker is dan welke duivel of God dan ook. God noch de duivel kunnen ons iets laten doen.

Elk jaar stoppen miljoenen mensen over de hele wereld, die de Heer niet kennen, met destructieve gewoonten; ze overwinnen angsten en vinden hun persoonlijke overwinningen - gewoon door hun wil. Maar in de christelijke wereld wordt er geld verdiend door formules op de markt te brengen die mensen laten geloven dat ze zwak zijn, dat ze voortdurend het slachtoffer van demonen zijn en dat, als ze maar die ene geestelijke sleutel zouden vinden, zegeningen zullen worden ontgrendeld en hun leven op rolletjes zal lopen.

Satan verleidt ons, dat is waar, en God werkt van binnenuit om ons kracht en sterkte te geven. Maar geen van beide kan ons iets laten doen.

In Johannes 8:11 zei Jezus tegen de vrouw die betrapt was op overspel:

"Ga heen en zondig niet meer." Dat betekende dat ze het uit moest maken met de man met wie ze in bed was beland. Jezus wist dat het emotioneel moeilijk voor haar zou zijn. Dat veranderde zijn opdracht niet. Misschien zorgde die man wel voor geld of voor een huis voor haar, maar ze moest de relatie beëindigen. Wat Jezus gebod was moeilijk en zou emotionele pijn voor haar betekenen, maar ze moest het doen om in gerechtigheid te wandelen.

Dat is harde liefde. Hier dus geen bestraffing van de geest van lust of overspel. Gewoon: "Ga heen en zondig niet meer." En Jezus wist zeker hoe moeilijk het voor haar zou zijn. Maar Hij vergeestelijkte het niet. Gewoon: stop met zondigen.

De rechtbank van de Hemel leer leert ons dat we onze autoriteit terug moeten nemen door middel van een hemelse rechtszaal met Satan als de aanklager die vecht om zijn wil in ons leven te behouden, terwijl 'getuigen in de hemel' - dode christenen - namens jou getuigen. En als je alles precies goed doet, win je misschien je zaak en zullen je problemen voorbij zijn. Jezus zei: doe het gewoon. Leef gewoon goed. Kies voor gerechtigheid en wandel het uit.

Met wie worstelen we?

"Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen heersers en overheden en wereldbeheersers van de duisternis in het geestenrijk en machten van het kwaad in de hemelse gewesten." Efeziërs 6:12

We worstelen wel, maar niet in een hemelse rechtbank, naar het voorbeeld van moderne westerse rechtssystemen. Dit vers is het midden van Paulus' onderwijs in de verzen 10-17. Het gaat over krachtig zijn in de Heer en in de sterkte van Zijn macht, het aantrekken van de wapenrusting van God. Hij stelt dat we met al deze dingen in staat zullen zijn om 'stand te houden tegen de listen van de duivel'.

We moeten het pantser van gerechtigheid aantrekken, de helm van heil, het schild van geloof, de schoenen van het evangelie, het zwaard van de Geest. Er staat dat dit de 'wapenrusting van God' is.

Als we zouden zeggen: "Dit is de jas van William", dan begrijpen we dat de jas van William is. Dus als Paulus schrijft dat we Gods wapenrusting moeten aantrekken, van wie is die dan?

Jesaja 59:16-18, in een profetie over de Messias, vertelt ons dat dit de wapenrusting van Jezus was:

"En Hij zag dat er geen mens was en verwonderde Zich dat er niemand tussenbeide trad. Daarom bracht Zijn arm *bevrijding* (Hebreeuws), en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem. Want Hij trok rechtvaardigheid aan als een pantser, en redding als zijn helm, de klederen van wraak als zijn gewaad, en ijver als zijn mantel. Naar hun daden zal Hij vergelden..."

In onze worsteling dragen we Jezus' wapenrusting die al in de strijd is beproefd en zegevierend is bevonden. Hij werd geconfronteerd met verleidingen op de 3 gebieden (geest, ziel, lichaam) en won. Zijn vriend stond erop dat Hij niet naar het kruis zou gaan. Hij bestrafte die verleiding. Wij worstelen vanuit een positie waarin we al gewonnen hebben. Christus is in ons. Het is ZIJN wapenrusting. We hebben de autoriteit om Zijn naam te gebruiken. We zijn bekleed met de wapenrusting van Jezus zodat we stand kunnen houden tegen de methoden van Satan, en om, als we alles gedaan hebben, stand te kunnen houden.

Waarom staat er dat we worstelen tegen geesten in de hemelse gewesten? Dat is voor volgende week.

Tot dan, zegen,

John Fenn/wk/ak

Courts of Heaven error (COH). Wrestling, 6 of 6 Rechtbank van de hemel. Worstelen, 6 van 6

Hallo allemaal,

Ter afsluiting van deze serie over de dwaling van de leer van de rechtbank van de hemel, zagen we dat we worstelen tegen geestelijke heersers in de duisternis en onszelf. Niets van dat alles gebeurt in de hemel.

Rechtbank van de hemel zegt dat Satan toegang heeft tot de hemel. Efeziërs 1:20-23, Openbaring 12:8-10 bewijzen dat hij eruit geworpen is, verslagen, en ons alleen hier op aarde aanklaagt, NIET voor onze Vader.

Het zegt dat er een moderne westerse rechtbank in de hemel is waar Satan toegang toe heeft en ons gerechtelijk vervolgt, en dat overleden gelovigen in de hemel in de getuigenbank plaatsnemen om voor jou te getuigen. We hebben laten zien dat een oosterse rechtbank geen westers rechtssysteem is. Gods hof omvat Zijn kinderen, tegen wie niemand een aanklacht kan indienen. Romeinen 8:31-34.

Deze leer zegt dat de zonden van je dode voorouders de reden zijn dat je leven een puinhoop is, maar dat je jouw naam kunt zuiveren in de rechtbank van de hemel. Ezechiël 18 en de hele NT-brieven zeggen niets over generaties uit het verleden die de zonde in ons leven bevorderen, integendeel, wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven, niemand anders.

We staan individueel voor de rechterstoel van Christus en zullen niet in staat zijn om oma of de duivel de schuld te geven. We kunnen niet zeggen 'oma opende die deur in 1883' om te verklaren waarom hij niet opgroeide en het Woord gehoorzaamde. We zullen 1 op 1 voor Jezus staan om rekenschap af te leggen van ons leven.

Satan heeft geen macht over ons. Satan gebruikt angst en leugens om ons zover te krijgen dat we hem onze autoriteit geven en vervolgens gebruikt hij onze autoriteit tegen ons. Dat houdt in dat hij ons in formules meesleept, ons laat denken dat we zwak zijn en dat we bang voor hem moeten zijn, zodat we ons gaan richten op onze eigen gevoelens van ontoereikendheid.

Paulus spreekt over worstelen in Efeziërs 6:10-12:

"Ten slotte, wees sterk in de Heer en in zijn machtige kracht. Trek de volledige wapenrusting van God aan, zodat je stand kunt houden tegen de listen van de duivel (Gk: methoden). Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de overheden, tegen de machten van deze duistere wereld en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten."

In de stad Efeze in Handelingen 19:23-41 brak er een opstand uit nadat zoveel gelovigen in het openbaar hun occulte boeken hadden verbrand en de verkoop van afgoden sterk terugliep. De stad was verdeeld en in vers 32 staat dat ze allemaal in de war waren en dat velen niet eens wisten waar het over ging.

Aan die gelovigen schreef Paulus dat we worstelen tegen heersers in de hemelse gewesten, wat in het judaïsme betekent in het geestenrijk. Niet de hemel, maar het geestenrijk.

Hoewel sommigen een doctrine hebben gemaakt over de praktijk van het 'neerhalen van demonische heersers' over een stad, zien we dat niet in Handelingen of in welke brief van het NT dan ook. Niemand bad om bolwerken over Efeze of Corinthe neer te halen voordat ze daar evangeliseerden of terwijl ze samenkwamen in de (huis)kerken. Steden en naties worden veranderd als mensen, één voor één, in Jezus gaan geloven.

In Daniël 10:13, 20 krijgen we een glimp te zien van Satans strijdkrachten die hij de leiding over een natie geeft. Onthoud dat Satan alleen het ware kopieert en verdraait. Dus in deze passages zien we een 'vorst van Perzië' vechten tegen de engel Michaël, van wie we in 12:1 te horen krijgen dat hij de engel is die de leiding heeft over Israël. Gabriël vertelt Daniël dat hij samen met Michaël zal vechten tegen de geest over Perzië, en als ze klaar zijn zal de prins van Griekenland opstaan. En meer dan 200 jaar later werd Perzië verslagen en Alexander de Grote van Griekenland veroverde hen.

We worstelen in gebed tegen de methoden van de duivel. Niet in de hemel, maar hier op aarde, in gebed; we bidden voor mensen, we bidden voor heersers en allen die gezag hebben, we bidden om vrijmoedigheid, we bidden dat we een rustig, vredig en godvruchtig leven mogen leiden - maar deze worstelingen hebben niets te maken met het feit dat we in een rechtszaak voor de Vader staan om een gunstige uitspraak van onze Vader te verkrijgen.

Paulus schreef in 2Corintiërs 10:3-6

Ons worstelen gaat vooral over onze gedachten en emoties:

...niet naar het vlees voeren wij oorlog, want de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God om bolwerken neer te halen, redeneringen neer te halen, en elk hoog ding dat zich verheft tegen de kennis van God, en elke gedachte in gevangenschap te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed zijnde om elke ongehoorzaamheid te wreken, wanneer uw gehoorzaamheid vervuld mag worden.

Het is een worsteling hier op aarde, met onszelf en met de methoden van Satan in het geestenrijk. Gedachten, emoties worden in onszelf in gevangenschap gebracht, ons oude denken moet verdwijnen en nieuw denken brengen we in dat in overeenstemming is met Gods denken. Als je wilt dat je leven getransformeerd wordt, dan is er geen andere manier die in de Schrift wordt voorgesteld dan het vernieuwen van je denken - dan zal je leven getransformeerd worden. Romeinen 12:1-3

Welke gedachten? Welke emoties?

Paulus schreef in 2Corintiërs 2:10-11: "Ik... vergeef allen... opdat Satan geen voordeel over ons zou krijgen, want wij zijn niet onkundig van zijn listen." Hier stelt hij dat onvergevingsgezindheid iemand kan openstellen voor de 'listen' van Satan, waardoor die een voordeel over hem krijgt.

In 2Timoteüs 2:23-26 schrijft Paulus over ruziënde en twistzieke mensen, die daarom door de duivel gestrikt worden en 'door hem gevangen genomen worden naar zijn wil'.

Dat zijn de krachten, dat zijn de gedachten en emoties waarmee we worstelen, de demonische krachten die ons verleiden en op de proef stellen. We worstelen ook met onszelf en worden door de evangeliën en brieven heen opgedragen om de zonde af te leggen en in gerechtigheid te wandelen.

Als Satan in het verleden de bevoegdheid had om God te benaderen om ons te beschuldigen, dan heeft hij dat nu niet meer. Vroeger 'beschuldigde hij ons dag en nacht voor onze God', maar hij werd uit de hemel gegooid. Jezus staat nu ver boven alle machten en heersers in de geestelijke wereld en sluit daarmee de deur voor de vijand. De Vader zegt dat Hij ons gerechtvaardigd heeft, niemand mag Zijn kinderen iets ten laste leggen. We zijn inwoners van het koninkrijk van de hemel en hebben directe toegang als leden van het hof om vrijmoedig naar de troon van onze Vader te komen.

Het is een plaats van veiligheid, van rust, een plaats om barmhartigheid en genade te vinden als we hulp nodig hebben in tijd van nood. Maak er geen westerse hofformule van - "Kom vrijmoedig tot de troon der genade om genade en barmhartigheid te ontvangen in tijd van nood."(Hebreeën 4:16)

Volgende week andere gedachten, tot dan, zegen,

John Fenn/ak

<http://www.cwowi.org> en e-mail me op cwowi@aol.com